

Woordje van de Voorzitter

Onderweg naar Santiago

Een rechtstreekse route van de Belgische grens naar Vézelay

De meerderheid van de pelgrims die door onze mooie Champagnestreek lopen op weg naar Santiago, zijn thuis vertrokken, sommigen vanuit Noord-Europa. Velen wandelen via Vézelay, één van de hoogtepunten op weg naar Santiago.

Jacobswegen bestaan dank zij de geschiedenis en de kunst, de natuur en de vrijheid, de solidariteit en de gastvrijheid. Daarom kan men zeggen dat er evenveel wegen zijn als pelgrims. Iedere pelgrim maakt zijn eigen weg omdat deze uniek is en in de eerste plaats een ervaring van ontmoetingen met anderen of met zichzelf.

Het Jacobsgenootschap uit de Champagnestreek ziet elk jaar een groot aantal pelgrims die voor meerdere maanden van huis zijn gegaan, in Reims komen en dan een snellere route zoeken naar Vézelay. Vanuit de Ardennen of vanuit het Departement van de Aisne volgen zij de korte weg die loopt van Reims via Epernay, Sézanne en Troyes naar Vézelay. Deze laat hen toe meerdere dagmarsen te besparen. Het volgen van deze kortere, maar niet beschreven, weg gaat vaak ten koste van hun veiligheid want zij lopen langs drukke wegen om hun overnachtingsplaats te bereiken.

Dit willen wij zoveel mogelijk vermijden en daarom geven wij deze gids uit. Hij respecteert de keuze van de pelgrim om nutteloze omwegen te vermijden maar wij bieden hem de mogelijkheid om de Champagnestreek te doorkruisen langs duizenden kleinere wegen, wijngaarden en bossen.

Deze gids, voor pelgrims door pelgrims, bevat:

- Een gedetailleerde en geïllustreerde beschrijving van de Jacobsweg van Rocroi tot Vézelay
- Een overzicht van de overnachtingsmogelijkheden, winkels, toeristenbureaus langs de Jacobsweg
- Kaarten op 1:25.000 van de Franse topografische dienst met de route van de Belgische grens tot Vézelay

Deze gids heeft een praktisch formaat zodat de wandelaar hem steeds bij de hand kan hebben tijdens zijn pelgrimstocht.

Ons Genootschap wil dat dit titanenwerk ten dienste van de pelgrims in stand blijft. Wij zullen ervoor zorgen dat de gids en de markering up-to-date blijven.

Maar daarom rekenen wij, volgens de aloude pelgrimstraditie, ook op uw bijdrage zodra u weer thuis bent. Stuur uw opmerkingen naar chemins@Randonneurs-pelerins.com Zo draagt u bij aan een nog betere gids voor hen die na u komen.

“Niets verwachten van de Weg, om zich te laten verrassen door wat Hij ons iedere dag schenkt.” **ULTREIA!...**

Francis CHAUVIERE
Voorzitter van RP51